

Bedum 2 - Be Quick4

Vanmorgen moesten we dan aantreden tegen Bedum, de nummer laatst. Zuidhorn, de nummer 1, had het vorige week nog zeer moeilijk met deze ploeg en sleepte er ternauwernood een puntje uit. Voor Be Quick was het vandaag geen probleem. Na ongeveer 20 minuten was het onze beste man van het veld Robbie (volgens de scheids) die na een lange solo actie de bal droog met de wreef hard langs de keeper schoot, 0-1. Even later was het de spits en altijd de winnaar van de kluts, Steffie, die de bal bekeken in schoot, 0-2. Eigenlijk was de pot al gespeeld voor de rust, maar aangezien we ook drie weken geleden met de billen tegen elkaar aan ontsnapt waren tegen Bedum, gingen we nadat de scheids voor iedereen een loempia voor bij de thee had meegenomen verder met de tweede helft.

Na de zoveelste aanslag op de benen van Ronaldo, werd het hem vijf minuten na de rust te veel. Hij voelde iets scheuren in zijn knie. Wisselen dus. De enige wissel die we hadden was de leider zelf. Al gauw prikte deze de ronde stuiter tegen de touwen, na een actie van onzer aller en terugkomend van een rugblessure (een mug heeft geen rug) Mark, 0-3. Het vierde doelpunt was een prima actie op karakter van onze magistrale linksbuiten Peter. En nadat de keeper de bal los liet, tikte Pedro deze door de benen van de goalie over het lijntje. De vijfde treffer was weer voor de leider (alias Jari) met een lobje inclusief topspin over de keeper.

Vlak voor tijd werd het nog 1-5, door een goede vriend van Jan Goudkuil, namelijk de donkere broer van Arjan Robben; Ali Robben. Deze is negentig minuten met Jan (van de vreemdelingenpolitie) over het veld gegaan. Na een goed gesprek tussen Henkie en de scheids, is de eerste niet meer boos op de eigenaar van het keetje op de Ebbingbrug en daarom krijgt Henkie van de scheids deze week een mooie bos rode tulpen (Henkie z'n favoriete kleur) in een mooi papiertje thuis gestuurd. Volgende week laatste thuiswedstrijd tegen Tolbert. Hopelijk is dan onze trouwe reporter ook weer van de partij! Prima resultaat jongens.

Groeten, Jullie Leider (die van het lobje!)